

Liturgie zondagmorgen 20 november 2022 Eeuwigheidszondag,
Ichthuskerk Alblasserdam, 09.30 uur.

Voorganger: ds. Michel van Heijningen.
Organist: dhr. Ad Schinkelshoek.



Welkom door kerkenraadslid

Gezang 93:1,3

- 1 Bij 't steken der bazuinen
gaat in een punt des tijds
over der wereld puinen
Gods licht op, klaar en weids.
En die in Christus zijn
ontmoeten blij elkander,
ontkomen aan de schijn,
geheel en al veranderd.

Stilte, votum en groet

**Aanvangstekst: Joh 11:25, Ik ben de Opstanding en het leven, Wie in Mij
geloofd zal leven ook al is hij gestorven**

Psalm 39:3

- 3 Mijn levensloop is maar een schrede lang,
een ademtocht mijn levenstijd.
Een schimmenspel, zo is des mensen gang,
zijn eer en staat slechts ijdelheid.
Men slooft en schraapt, maar waarvoor dient het al?
Men weet niet wie het nemen zal.

De 10 beloften van God

Psalm 103:6,7

- 6 De mens is aan het sterven prijs gegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,
en als een bloem die naar de zon zich keert,
maar die ten prooi valt aan de barre winden,
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden.
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.
- 7 Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Gebed

Herdenking overledenen

Gedicht

Noemen van de namen van hen die ons zijn ontvallen

Zingen: Gezang 109:1,3

- 1 Hoor een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zijn.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.
- 3 Komende uit de verdrukking,
en de kleren wit als sneeuw
in het bloed des Lams gewassen
van het vuil van deze eeuw,
in vervolgingen standvastig
wachtende op U, hun Heer,
overwonnen zij de satan
en de wereld neemt een keer.

Lezen uit de Bijbel:

Jesaja 25:6-9 en Openbaring 14:1-5 en 13

Kindermoment

Kinderlied - Help mij om stil te zijn

Zo groot en zo machtig
maar toch zo aandachtig
bent U als een Vader voor mij
wat ik U vragen wil
maak nu mijn hart weer stil en blij

Zoveel dingen die gebeuren
zoveel mensen die treuren
ik kan niet begrijpen waarom
help mij om stil te zijn
als ik bij U kom

Zo vol van geheimen
en toch zo dicht bij me
bent U als een Vader voor mij
houdt mij geborgen Heer
zet al mijn zorgen weer opzij

Is er honger en oorlog
dan vraag ik: waarvoor nog
ik kan niet begrijpen waarom
help mij om stil te zijn
als ik bij U kom

Dank U hemelse Vader
voor al uw genade
al snap ik nog steeds niet waarom
help mij om stil te zijn
als ik bij U kom

Verkondiging tekst Openbaring 14:13

'Zalig zijn de doden die in de Heere sterven'

En zondag 22 (vertaling W. Verboom)

57 Wat troost geeft het je dat we geloven dat ons lichaam eenmaal zal opstaan?

Als ik sterf is mijn ziel direct bij Jezus in de hemel. Bij de wederkomst staat mijn lichaam op uit het graf. Het zal net zo heerlijk worden als het lichaam van Jezus. Dan mag ik helemaal en voor eeuwig bij Hem zijn

58 Welke troost put je uit het artikel van het eeuwige leven?

Nu al voel ik in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde, die ik na dit leven volmaakt zal ontvangen. Het is de vreugde om God eeuwig te prijzen.

Thema van de preek: God geeft een troostvolle toekomst

- 1. Onze ziel na sterven**
- 2. Ons lichaam na de wederkomst**
- 3. Verdiepte vreugde**

Na punt 2: Psalm 17:7

7 O blij vooruitzicht dat mij streelt,
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met uw goddelijk beeld.

Na amen: Gezang 103:1,3

1 De heiligen, ons voorgegaan,
hebben hier niets verworven,
maar zijn aan 't einde van hun baan
als vreemdeling gestorven.
Maar zij geloofden dat Gods hand
die hen tot daar geleid had
in 't beter, hemels vaderland
een stad voor hen bereid had.
Geprezen zij zijn naam!
Hij deed hen veilig gaan!
Komt, zingen wij tesaam
met alle heiligen!

3 Die van de aarde vrijgekocht
nu rusten van hun werken,
zij spreken en getuigen nog
om ons geloof te sterken,
dat wij omgeven door de wolk
de weg ten einde lopen,
een met het heilig trekkend volk
in liefde en in hope.
Geprezen zij zijn naam!
Hij doet ons veilig gaan!
Komt, zingen wij tesaam
met alle heiligen!

Dankgebed

Gezang 42

1 Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen,
het rijk gaat beginnen,

de zalige tijden,
Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig,
de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.

2 Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren
met God en met ere.
De wagens, de paarden,
de wapens, de zwaarden,
krijgszuchtige plannen,
Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van te voren voorzien.

3 Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen
de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.

Zegen